



Natuurplan

Nog maar kort geleden hebben we de stap genomen om bewuster met de natuur om te gaan en een ontdektuin te realiseren, hier zijn de leidsters, maar ook de kinderen heel erg blij mee.

Natuurbeleving op jonge leeftijd is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind waaronder het bewust worden van wat er allemaal om ons heen leeft en gebeurt.

De beleving van hoe verschillende processen verlopen van een zaadje naar een plantje (dat je ook nog kunt opeten) of van een eitje naar een vlinder of kikker, wil de Roezemoes graag jullie kinderen meegeven. In elk thema's komt de natuur terug en wordt er veel over verteld. Elke dag kijken we hoe het weer is en ervaren dat tijdens het buitenspelen.

Bewegen in de natuur is ook heel erg belangrijk voor jonge kinderen, wij spelen daarom heel veel buiten ook als het geen mooi weer is. Wind, regen en sneeuw zijn ook weer ervaringen.

Buiten kunnen de kinderen fietsen, stappen, rennen maar ook lekker rommelen tussen de struiken, spelen met stokken, in de buitenkeuken soep koken van boomschors en aarde, taarten maken en kopjes koffie brouwen voor de juffen. Zoeken van kriebelbeestje en bekijken met een vergrootglas.

Buitenspelen in de tuin is leuk maar een wandeling maken in de herfst in het bos is ook een hele ervaring voor de kinderen. Blaadjes die op de grond liggen, paddenstoelen zoeken en bekijken, slakken op het pad zien bewegen. Nog even langs de paarden en de kippen en haan gedag zeggen en heerlijk in de speeltuin spelen.

Als de kinderen moe zijn geworden in het gras een gezond tussendoortje eten en beker water drinken. Daarna weer een wandelingetje terug naar de Roezemoes. Omdat ze dan netjes samen en met elkaar rustig moeten lopen (wat ze heel netjes doen) vinden ze het fijn als ze weer terug zijn en in de tuin kunnen spelen.

In de tuin staan verschillende kruiden waaraan de kinderen kunnen voelen en ruiken.

De aardbeienplantjes groeien goed en geven ons veel aardbeien. In de zomer plukken en smullen.

De moestuinvakken in de tuin worden elk jaar voorzien van worteltjes, bietjes e.d. Eerst binnen samen met de kinderen zaaien en verzorgen en als het plantjes zijn, worden ze in de moestuin gezet. Er wordt ook gezorgd voor trostomaatjes, aardappelen, zonnebloemen, kievitsbonen, mais en nog veel meer.

Elk jaar is er een tuinfeest op de Roezemoes en komen er een aantal natuurverenigingen; IVN, de Bijenvereniging, de Huif (zorgboerderij) met informatie voor kinderen maar ook voor ouders. Zo kan iedereen kennismaken met verschillende natuur(lijke) zaken!

Het was dan ook maar een klein stapje om over te gaan naar biologische en verantwoorde tussendoortjes en het drinken van water en biologische thee. De warme lunch die wij samen met de kinderen eten is ook biologisch.

Al met al een opstapje om de kinderen te laten zien wat gezond eten is.